



Nieuwsbrief

AGORA CLUB NEDERLAND

Nieuwsbrief nummer 3, oktober 2022

Lees hier over recente gebeurtenissen in onze club, zoals onder andere de charter van Súd East Fryslân, de AGM in Puy du Fou en de benoeming van Marian Florissen als International Treasurer, maar ook het verdrietige nieuws van overlijden van Carla Kessler.

Carina, Inge, Antoinette, Marian en Veronique



Inge, Carina, Marian en Vero in Rotterdam tijdens de HB vergadering en Antoinette in Santiago de Compostella

In dierbare herinnering

Carla Kessler-Raaijmakers

18 juni 1948 – 12 oktober 2022

Lid van Agoraclub 7 Venlo ad mosam

President Agoraclub Nederland 2014-2015



Wij vernamen het verdrietige nieuws dat Carla Kessler na een ziekbed is overleden. Carla was een bijzondere verschijning, altijd artistiek en elegant, maar bovenal enthousiast, aardig en een echte stimulator voor Agoraclub Nederland. Zij was nationaal president 2014-2015 en in 2016 immediate past-president, verantwoordelijk voor groei. Deze taken heeft zij met verve vervuld.

Wij wensen haar familie, vrienden, Agoraclub Venlo en al onze leden die haar hebben gekend heel veel sterkte toe met dit grote verlies. Wij missen Carla en dragen haar in ons hart.

Namens alle leden van Agoraclub Nederland.

Bij het afscheid van Carla op 20 oktober werden deze mooie woorden gesproken namens Agoraclub 7 Venlo ad mosam:



“Als we bij Agora aan Carla denken, komen de volgende begrippen spontaan naar boven:

Enthousiast, sociaal en servicegericht en ook kritisch aanwezig. Maar ook zeer zeker dapper.

Dapper was ze toen ze ons in april vertelde dat ze ongeneeslijk ziek was. Dapper heeft ze zich al die tijd gehouden. Op onze bijeenkomst in september was ze nog aanwezig en ze hoopte er bij de viering van ons 10-jarig bestaan in oktober ook nog te zijn. Helaas kon ze dat niet meer.

Dezelfde drive als ze had om weg te gaan bij de oude club had ze als eerste voorzitter van onze nieuwe club Agora. Ook Jos werd bij de ontwikkeling betrokken. Zo is ons huidige logo van zijn hand. Al snel is ze ook nationaal voorzitter geworden.

Een van de dingen die ze als nationaal past voorzitter met verve op zich genomen heeft, is de aanzet tot uitbreiding van het aantal clubs in Nederland. Met een vlammend betoog maakte ze aan Lady Circle Nederland duidelijk dat Agora niet bestaat uit louter theedrinkende dames, maar dat er wel degelijk service wordt geleverd van allerlei aard. Het is dan ook heel jammer dat ze de groei van de nationale organisatie niet meer mee kan maken.

Ook is ze met een delegatie uit Nederland en België naar Madagaskar geweest om een bijdrage te leveren aan het internationale Agoraproject Eyes for the world. Dit ondanks het feit dat ze toen ziek was.

Lieve dappere Carla,

Jij droeg Agora een warm hart toe. Wij zullen de herinnering aan jou in het hart van onze club bewaren.

Wij wensen Jos, Kim en Kiki met hun gezinnen heel veel sterkte toe”.

Agoraclub 7 Venlo ad mosam

Agoraclub 13 Kennemerland

Lieve Agorettes,

Hoe onze charter van Agora club Kennemerland voor mij persoonlijk zo anders verliep dan ik ooit had kunnen bedenken. Ik kan je niet vertellen hoe groot de teleurstelling was dat ik niet bij onze eigen Charter kon zijn omdat ik Corona had. Of hoezeer ik baalde. Ik kan het niet vertellen want het was echt onbeschrijfelijk om er, na al die jaren voorbereiding, niet bij te zijn. Ik was ziek door Corona, maar.... wat was ik hier ook ziek van!

Ik kan je wel vertellen hoe het was voor mij aan de zijlijn. Ik kreeg appjes, kaarten, mailtjes en telefoontjes van jullie allemaal door het hele land heen. Dat deed me heel erg veel. Maar wat me het meest raakte is hoe jullie met mijn dames de Charter hebben gedaan.

Begrijp eerst goed hoe onze club in elkaar steekt. Allemaal geweldige vrouwen die stuk voor stuk geen ervaring hebben met het serviceleven. Onbekend maakt onbemind en het duurde lang voor het kwartje wilde vallen. Mede daardoor deden we er jaren over om op te richten.

Maar toen was het na 6 jaar zover! Toen kwamen jullie met zijn allen op de Charter en onthaalden mijn dames op het warmste bad ooit. Er waren toespraken, omhelzingen, liederen, cadeaus en gewoonweg heel veel warme interesse en kameraadschap of vriendschap. Vanaf dat moment zijn ze Agorettes en begrepen ze ineens wat het betekent om onderdeel te zijn van Agora

Dank jullie wel voor de zeer warm gevoelde betrokkenheid bij mij en mijn cluppie. Ik ben nog steeds niet fit na corona. Maar wel zeer dankbaar voor jullie en ons lidmaatschap van Agora Club Nederland. Liesbet (Stallman,) wat fijn dat je bij mij bent blijven aandringen op het starten van een nieuwe Agora club. Het is een rijkdom om erbij te zijn.

Hier een foto van een week na de Charter, ik mocht weer uit quarantaine en we hebben met elkaar gegeten. Samen namen we alle kaarten door en de cadeaus, bespraken we nogmaals alles wat er gebeurd is en hebben we vooral veel gelachen en nagenoten van het spektakel dat de Charter voor ons was (zelfs voor mij op een afstandje).

Lieve Agorettes, ik ben jullie intens dankbaar voor de getoonde warmte en betrokkenheid, jullie hebben voor mijn cluppie het verschil gemaakt en daar hoefde ik zelf niet eens bij te zijn.



Li

Lieve en vooral dankbare groeten,

Tamara Laurey, voorzitter Agora Club Kennemerland

10 september 2022 Agora club 14 Súd East Fryslân geïnstalleerd



Friesland is een nieuwe serviceclub rijker. In Museum Dr8888 is op 10 september Agora Club Súd East Fryslân officieel geïnstalleerd. Het is een prachtige dag geworden met als kers op de taart een mooi bedrag voor Fier.

“Ik ben ruim tien jaar lid geweest van LC21 De Friese Wouden. Met 45 jaar moet je die serviceclub verlaten, maar ik was lang niet klaar met het clubleven”, vertelt Alien Dijkstra, voorzitter van AC 14. „Ik had al gehoord van Agora Club Nederland. Aangezien er hiervan nog geen club in Friesland was, besloot ik om deze zelf op te richten.”

Ze is woonachtig in Oosterwolde. Samen met plaatsgenoten Anky van Burgsteden (secretaris) en Anita Boel (vice-voorzitter) en Renate-Joyce de Jager (penningmeester) uit Drachten ging ze aan de slag. Op 18 februari 2020 ging Agora Club Súd East Fryslân in oprichting. Als snel werden in Jelly Oosterman, Pietsje Veenstra, Marianne Oosterhoff, Emmy Strijker, Annelore Heitkamp en Lies Siegersma enthousiaste leden gevonden.

Blooming Bakery (www.bloomingbakery.nl)

Door de coronacrisis liet de charter echter even op zich wachten, maar 10 september was het dan eindelijk zover. Naast leden van bijna alle clubs uit Nederland, was er ook een afvaardiging van Fier/Blooming Bakery aanwezig. Blooming Bakery is een sociale onderneming waar brownies en ander lekkers met zorg en liefde worden bereid door cliënten van Fier, het landelijke expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Begin dit jaar haalden de dames van AC 14 al € 1500,- op voor Blooming Bakery. Tijdens de charter is nog eens € 365,- gedoneerd en heeft Fier voor € 402,80 aan lekkernijen en slingers verkocht. Daar komt straks de opbrengst van alle verkochte pins nog bij. De donaties worden door Fier onder andere gebruikt voor investeringen in machines voor de Blooming Bakery.

“Al met al was het een prachtige charter op een geweldige locatie”, vertelt Alien. „Zo hebben we onder andere mogen genieten van de passende expositie ‘Vrouwenpallet’ die momenteel in het museum loopt en een groep dames heeft een bezoek gebracht aan het Theo van Doesburghuis. Hierbij willen we iedereen nogmaals bedanken voor de komst naar Friesland. Mede door jullie is het voor AC14 een onvergetelijke dag geworden.”



Agoraclub 12 Gelderse Vallei feliciteert Marian en wenst haar veel succes en plezier via video

MARIAN FLORISSEN VAN AC 12 Gelderse Vallei voor international treasurer!

Het is nog vroeg als Marchel en ik woensdagochtend afreizen naar Caen. Al sinds ik weet van D-Day heb ik 'de stranden van Normandië' op mijn bucketlist staan. We arriveren in de middag en genieten van een zonnetje en alles wat de stad te bieden heeft.

De volgende dag zie ik dan (eindelijk) Omaha & Utah Beach. Als kind van twee ouders die live operatie Market Garden hebben beleefd ben ik opgegroeid met 'their name liveth for evermore'. Omaha maakt meer dan een diepe indruk op me. Wanneer de klokken 'Star-Spangled Banner' spelen krijg ik (en ach, ik ben niet de enige) tranen in de ogen. De intense stilte, de vele witte grafstenen.. 'O'er the land of the free and the home of the brave' hoor ik mezelf zachtjes meezingen.

Als we op weg gaan naar Le Puy du Fou praten Marchel en ik samen nog even door over hetgeen we gezien hebben en eerlijk...het bord 'Puy du Fou' verdringt ons gesprek naar de achtergrond. Ik verheug me op het weerzien van oude bekenden, mijn eigen boardmembers, alle meiden....

Vrijdagochtend gaat Marchel het park in en ik richting de Councillers' meeting. Als 'gast' mag ik langs de wand een plaatsje zoeken. Er is een moment waarop Ann (Smets, Agora Belgium) mij vraagt of ik 'echt wel wil'. Eerlijk....het verloopt niet allemaal even soepel en het gaat over geld, toch wel mijn dingetje.il

Ergens aan het eind van de meeting mag ik mezelf presenteren als kandidaat-treasurer. Het blijft toch vreemd om dit niet in je moeder taal te doen.

Na de meeting trek ik het park in en geniet van prachtige shows, 's avonds het oranje pak en dragen Liesbeth (Stalman AC 8) en ik trots onze klompen.

Zaterdagochtend ben ik al vroeg wakker. Ergens vertik ik het om mijn CV, die ook bij de stukken van de vergadering is bijgesloten nogmaals voor te dragen. Marchel mag rond 6.00 uur aanhoren of het een beetje loopt. Hij mompelt 'vast wel' en draait zich nog even om.

Er is toch een rust over mij gekomen, ik maak me over het algemeen niet zo druk. De omstanders maken mij wat onrustig. We starten met het Volkslied. Samen met de Franse dames zing ik het uit

volle borst mee en bedenk me... eigenlijk is het best wel een gruwelijke tekst....met wapens en bloed en zo....en het maakt dat ik moet glimlachen.

Ik sluit mijn pitch af met: I say what I think, I do what I say and rules are there to be followed. En daarmee heb ik mijn eigen lot beslecht. De komende twee jaar hoop ik jullie treasurer te mogen zijn op internationaal niveau. Jullie felicitaties, support en prachtige reiskoffer maken dat ik de komende twee jaar er vol voor zal gaan: And so.....the adventure begins.

Marian Florissen



AGORA KOFFERTJE

De dames die aanwezig waren op de ACI Conferentie in Le Puy du Fou hebben gezien dat Marian een heel leuk Agora Nederland koffertje heeft gekregen voor alle reizen die zij in de komende jaren gaat doen. Dit koffertje is zo leuk dat een aantal mensen aan heeft gegeven ook wel zo'n koffertje te willen hebben. Als je ook graag zo'n koffertje wilt hebben, bijvoorbeeld voor de volgende conferentie in Brasov Roemenië of voor jullie diës-weekend laat het dan even weten aan Veronique via sternveronique@gmail.com. We inventariseren de belangstelling en proberen zo ook een mooie prijs voor het koffertje te kunnen krijgen. Hoe meer bestellingen, hoe beter!



ORANGE THE WORLD: STOP GEWELD TEGEN VROUWEN

Mooie samenwerking tussen de vrouwelijke serviceclubs in Zeeuws-Vlaanderen. Orange the World vindt jaarlijks plaats. Misschien een idee om volgend jaar samen te werken met serviceclubs in jullie eigen regio?

FILMAVOND ORANGE THE WORLD

**DONDERDAG 24 NOVEMBER 2022
OM 19.00 UUR**

LOCATIE: TOONBEELD TERNEUZEN



KOSTEN € 10 PER PERSOON

**KOOP JE TICKET VIA
[LC51.LADIESCIRCLE.NL/SHOP](https://lc51.ladiescircle.nl/shop)**

wij nemen vrouwen en meisjes die geweld melden serieus en steunen hen bij het vinden van hulp



**STOP
GEWELD
TEGEN
VROUWEN**



Internationale campagne stop geweld tegen vrouwen

Actie Orange the World in Zeeuws-Vlaanderen

De vijf vrouwelijke serviceclubs Agora, Inner Wheel, Ladies Circle, Soroptimisten en Zostera uit Zeeuws-Vlaanderen zetten zich samen in voor de door de Verenigde Naties erkende wereldwijde campagne Orange the World om geweld tegen vrouwen en meisjes te stoppen. Dit doen ze onder andere door de organisatie van een filmavond voor vrouwen gericht op bewustwording. Ook zijn de Zeeuws-Vlaamse gemeenten gevraagd om bij te dragen door bijvoorbeeld objecten of gebouwen oranje te verlichten of een vlag te hissen.

Orange the World loopt jaarlijks van 25 november (de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen) tot 10 december (de Internationale Dag van de Rechten van de Mens). Gedurende die tijd vinden de 16 dagen van actie om geweld tegen vrouwen te stoppen.

Filmavond als start

Als start van de campagne organiseren we op donderdagavond 24 november 2022 een filmavond bij Toonbeeld in Terneuzen. Hier komt het onderwerp geweld tegen vrouwen aan bod. Bewustwording voor elke vrouw om een slachtoffer te kunnen helpen en steunen, is een belangrijk doel van de avond. Want wij nemen vrouwen en meisjes die geweld melden serieus en steunen hen bij het vinden van hulp! Tijdens de avond komt een spreker hierover vertellen en we kijken een film in het thema met aansluitend een borrel en de mogelijkheid om na te praten. Welkom tijdens de avond zijn vrouwen uit heel Zeeuws-Vlaanderen. Naast bewustwording is de opbrengst van de avond voor de vrouwenopvang in Zeeuws-Vlaanderen. De entreekosten zijn € 10 per persoon.

Oranje gebouwen of objecten in Zeeuws-Vlaanderen

De Zeeuws-Vlaamse gemeenten Sluis, Terneuzen en Hulst zijn gevraagd om ook dit jaar aandacht te besteden aan de Orange the World campagne. Dit doen ze op diverse manieren: bijvoorbeeld door het oranje aanlichten van gebouwen en of het hissen van de Orange the World vlag. Alle gemeentes werkten hier de afgelopen jaren aan mee. Gemeente Terneuzen heeft al toegezegd de brug bij de Herengracht oranje uit te lichten. Aangezien dit een wereldwijde campagne is, gebeurt dit ook letterlijk in heel de wereld; overal worden gebouwen of kunstwerken oranje aangelicht.

Geweld tegen vrouwen #orangetheworldnl

Helaas is inzet op internationaal, nationaal én lokaal niveau nog onverminderd hard nodig. Wereldwijd sterven er 137 vrouwen per dag aan geweld van een familielid, partner of ex-partner. In 2022 is het thema van de campagne in Nederland preventie. De nadruk bij de aanpak van geweld ligt vaak op signalering, melding en hulpverlening. Deze zaken zijn van cruciaal belang, maar ook op het voorkomen van geweld moet worden aangepakt. Daar kan iedereen aan bijdragen; individuen, professionals, organisaties, bedrijven en overheden. Kijk voor meer informatie ook op www.orangetheworld.nl

Waarom oranje?

De kleur oranje is gekozen, omdat het de kleur van een zonsopgang is. Het staat in de campagne voor de dagenraad in een wereld zonder geweld tegen vrouwen. De campagne wordt dan ook positief en hoopvol ingestoken. We geloven dat het mogelijk moet zijn om die toekomst werkelijkheid te maken en met de kleur oranje vieren we dat moment.

AGM AGORA CLUB INTERNATIONAL IN LE PUY DU FOU FRANKRIJK VAN 30 SEPTEMBER TOT EN MET 2 OKTOBER

Van dag tot dag

Op donderdag 29/9 startte de conferentie met een welkomstdiner voor alle deelnemers. Het was erg gezellig om al zoveel deelnemers te ontmoeten. Veel bekende gezichten maar ook veel nieuwe.

Op vrijdagochtend 30/9 bezochten Carina en Inge de councillors' meeting. Dit is de voorbereiding op de AGM van zaterdag 1 oktober. Marian was aanwezig om zich als kandidaat-treasurer voor te stellen. Het was een stevige vergadering op een aantal punten, in het bijzonder op de financiën.



's Avonds was er de welcomeparty. Na een behoorlijk lange wandeling door het park van Le Puy du Fou volgde een ietwat chaotische vlaggenparade. Na borrel en hapjes volgde een dinershow met zang en dans door de obers en diensters. Grappig om hen eerst de gerechten te zien brengen en hen daarna al dansend en zingend op het podium te zien.

Zaterdag 1 oktober vond de AGM plaats in een van de theaterzalen. Natuurlijk waren de Fransen in meerderheid aanwezig en kon het Franse volkslied uit volle borst gezongen worden. Veronique was gevraagd om als teller te fungeren samen met Pascaline uit België. Er was een hele waslijst aan agendapunten, waaronder de financiën. Bijzonder was dat uiteindelijk de begroting voor 2022-2023 niet werd goedgekeurd. Er komt voor dit onderdeel nog een bijzondere vergadering voor de councillors want het oude bestuur moet nog formeel décharge krijgen. Dit deed overigens niks af aan de presentatie van Brasov als ontvangende club voor de AGM in 2023 en de presentatie van Hannover in 2024 en alle andere punten.. De nieuwe clubs raden we aan ook eens naar een AGM te gaan. Het is altijd gezellig met de Nederlandse delegatie (en partners) en natuurlijk ook met de leden van de internationale clubs. Het laat je ook voelen dat je deel uitmaakt van een groter geheel en dat vriendschap geen grenzen kent. De financiële perikelen deden ook niets af aan het feit dat Marian een top-speech hield en iedereen haar met luid applaus beloonde.



Het nieuwe bestuur van Agoraclub International bestaat uit:

Mihalea Cracana	president	AC Roemenië
Chilufya Nsofo Mwanakatwe	past-president	AC Zambia
Gabriella Lerch	vice-president	AC/Tangent Duitsland
Sumaya Khan	secretary	AC Botswana
Marian Florissen-Schuurman	treasurer	AC Nederland
Veerle de Jonge	social media officer	AC België

Het motto van dit jaar is: OPEN UP!

's Avonds was het gala met de bestuurswissel. Daar zaten we natuurlijk allemaal op te wachten: Marian die het lint van treasurer omgehangen kreeg. We zijn beretrots op haar! Bij het gala was er ook de gelegenheid om oude vrienden te ontmoeten en nieuwe te maken. En natuurlijk ook om een dansje te doen.

De notulen van de AGM zullen we jullie doen toekomen zodra deze er zijn en natuurlijk informeren we jullie tzt ook over het programma van de AGM 2023 in Brasov Roemenië.

Agenda Agoraclub Nederland

22 oktober 2022	Charter AC Zeeuws-Vlaanderen i.o.
12 november 2022	Besturenoverleg
14 november 2022	International Agora Day
29 januari 2023	Nieuwjaarsbijeenkomst
03 juni 2023	ALV AC Nederland (in/op/bij Voorne)
23 september 2023	Charter AC Aan de Roer i.o.(Roermond)

